

De week van Ondernemend Onderwijs

Tegenstellingen

Samen maar toch alleen	Tijdgeest
Lege stoelen, lege tafels Nu mijn vrienden niet meer zijn	Zeeën van tijd En nog tijd te kort
Lege straten, stille stad Nu de bom gevallen is	Zoveel ideeën Verkent of onbekend
Lege wateren, lege stranden Nu de wind raast en raast	Nieuwe hobby's, nieuwe interesses Aan creativiteit geen gebrek
Lege glazen, lege mokken Nu alleen thee voor een	Elke dag weer een beetje slimmer Iedere keer weer

Deze week staat voor mij vooral in het teken van tegenstellingen. Aan de ene kant is alles heel leeg en stil. Het lijkt net alsof er een bom gevallen is, zo stil is het in de straten. Maar, langzaam maar zeker keert het leven weer terug.

Tegelijkertijd lijkt iedereen het heel druk te hebben met alles wat ze willen. Elke dag weer een nieuw idee om de dag weer mee te vullen. Zo ben ik laatst begonnen aan mijn nieuwe (mogelijke) hobby gitaar leren spelen. En eerlijk gezegd, het gaat me best goed af. Dus laat je niet afschrikken door het onbekende, maar ga ervoor en leef je uit. Dan heb je dadelijk echt zeeën van tijd en nog tijd te kort.

Marjolein Thelosen, april 2020